

No 15

Dansk Kinograf-Film

Under Møllevingen



Drama i 3 Akter



Under Møllevingen.

Drama i 3 Akter.

— Dansk Kinograf-Film. —

PERSONERNE:

Chefen for Ingeniørfirmaet . . . C. Schwanenflügel
Jimson, Overingeniør Aage Garde
James, Ingeniør Holger Reenberg
Wilson, Arbejderformand Frederik Christensen
Hans Hustru Fru la Cour
Kitty, hans Datter Oda Rostrup
En Bandit * *
Arbejdere.

Ingeniørfirmaet Brown & Co. har et større Jernbane-anlæg i Gang ude i Landet, men da Firmaets Chef har Anelse om, at Ledelsen af Anlægget ikke er betryggende, anmoder han den unge dygtige Ingeniør, Mr. James, om at rejse ud til Anlæggene som kontrollerende Ingeniør.

James' Moder er ikke straks glad over at skulle skilles fra sin kære Søn, men det er jo en Tillidspost, han har faaet, og glad drager han af Sted.

Paa Arbejdspladsen modtages James af Lederen, Overingeniør Jimson, en brutal Mand, der er ilde lidt af Arbejderne, og som hellere drikker sig en Whisky end passer sin Ledelse, ja, som endogsaa vender Ryggen til, da der en Dag sker et Ulykkestilfælde, hvor en Arbejder kommer til Skade.

James opdager da ogsaa snart Jimsons fejlagtige Beregninger ved Anlægget. Han taler med Arbejderformanden Wilson derom. Denne trækker paa Skuldrene og vil ikke gerne udtale sig.

Da Wilsons Datter, Kitty, bringer Frokostpakken til sin Fader, præsenteres hun for James, der synes godt om den



kønne unge Pige og viser hende flere Opmærksomheder — til stor Ærgrelse for Jimson, der stadig uden Held har efterstræbt Kitty.

Den Rapport, Firmaet modtager fra James, om Arbejdets Ledelse og Beregning, er af en saadan Natur, at Chefen straks rejser til Pladsen, og til Ærgrelse for Jimson,



men til Glæde for alle Arbejderne, ansætter han James som Overingeniør, og Jimson maa nu aflevere Nøgler og Papirer sin nye Overordnede Han gør det, men der lurder onde Tanker i hans Sjæl.

En Dag, efter et lille Lawn-Tennis-Parti med James, modtager Kitty et Brev. Det er fra Broderen, der ved Ungdoms-Udskejelse kom i Konflikt med Loven. Hun læser:



Kære Kitty!

„Jeg er brudt ud af Arresten og staar uden Penge. Mød mig i Nat Kl. 12 ved den store Eg. Medtag hvad Du har af Penge.“
Din Broder.“

Det livsglade Smil forvandles til Uro, og hun skynder



sig hjem, hvor hun til sin Skræk opdager, at hun har tabt Brevet. Men et Øjeblik efter finder Jimson et Brev paa Vejen. Han læser det. Ha-ha! Det maa kunne bruges.

Hævnplanerne.

„Nu kan jeg faa Hævn over ham, der fortrænger mig,

og over hende, der foretrækker ham for mig. Saaledes er Jimsons mørke Tanker, da han hører, at Kitty skal paa Køretur med James.

Aftalen med en Bandit er snart gjort, og da de to unge glade Mennesker kører hen ad Vejen, kalder Jimson James af Vognen, medens Banditten pisker paa Hestene, der i vild Flugt farer af Sted langs Grøfttekanten med den stakkels unge Pige alene i Vognen. Men James springer i et Nu paa Jimsons Hest, og i susende Galop indhenter han og standser det løbske Køretøj, uden at nogen Ulykke er sket.

Planen var mislykket. Men snart viser der sig en ny Udvej til Hævn. I den stille Nat ved den store Eg mødes



Broder med Søster. Hun vil gerne hjælpe sin ulykkelige Broder og giver ham de faa Skillinger, hun har sparet sammen, saa at han kan rejse bort og begynde et bedre Liv. Kun én er Vidne til denne Scene — den hævnerrige Jimson, der skjuler sig bag Træerne. Nu véd han, hvordan han skal fange sine Ofre. Næste Dag faar han fat i Banditten. Det store Kup skal udføres. Alle Arbejder-Lønninjerne ankommer denne Dag Kl. 5 med Posten. Pengeposerne sættes ind i Skabet i Tegnestuen, og medens Jimson faar kaldt James og Wilson ud under Paaskud af, at deres Nærværelse er øjeblikkelig nødvendig paa Pladsen, lister Banditten sig ind og tager Pengeposerne. Et Øjeblik er han ved at blive opdaget, da Kitty netop kommer ind for at

sætte en Buket Blomster paa James' Bord, men han gemmer sig til hun atter er gaaet og forsvinder da med Pengene.

Og da Arbejdstiden er forbi og Arbejderne skal have deres Løn udbetalt, opdages Tyveriet, og der opstaar Uro blandt Arbejderne. Hvem kan det være?

„Jeg ved det!“ raaber Jimson. „Det er ingen anden end Arbejderformandens Datter, der har taget Eders Penge. Saa I hende ikke komme ud fra Tegnestuen?“

Ganske vist har flere set hende komme ud derfra, men man kan umuligt tro, at hun er Tyven, og det svimler for gamle Wilson af Sindsbevægelse.

Da river Jimson Brevet op af Lommen og viser det frem: „Vil I nu tro, det er hende — hun ligner vel sin Broder, som hun gav Penge i Nat.“ — Nu kan Wilson ikke længere, han falder besvimet om og bæres til sit Hjem.

Men James tror ikke derpaa? Det *kan* ikke være den ejegode Pige, hvis rene Sjæl han synes at kende tilbunds. Nej, der stikker noget under. Sikkert er det den nedrige Jimson, der atter har været paa Spil.

Hans Anelser faar ny Styrke, da han ved Aftenstid ser Jimson snige sig ud til Hest.

James vil spejde. I en Fart tager han en Revolver og følger efter. Og ganske rigtig bliver han Vidne til, at en Bandit paa en afsides Vej overrækker Jimson de savnede Pengeposer. Men da Banditten forlanger sin Andel af Udbyttet, slaar Jimson ham til Jorden og rider skyndsomst bort med det hele.

Banditten er rasende og fortæller alt til James, der nu er kommet til, og han tilbyder sin Hjælp med at fange Forbryderen, hvorpaa Forfølgelsen straks iværksættes.

Da Jimson mærker sig opdaget og forfulgt, farer Skrækken ham i Blodet. Det gælder nu om at finde et Skjulested i en Fart. Hurtigt springer han op paa den store Mølle i Haab om der at finde Ly, men da han tror sig gemt bag Møllen, farer der pludselig en djævelsk Hævntanke gennem Banditten. Han sætter Møllen i Gang, og med et forfærdeligt Slag rammes Jimson af den kraftige Møllevinge, kastes i Luften og falder til Jorden for aldrig at se denne mere. — Nemesis havde ramt ham.

— — —
En Maaned senere forenes to Lykkelige for Livstid.